

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأُمَّةِ
الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ

Eerwaarde moslims!

Het onderwerp van onze preek vandaag is oprechtheid en oprecht advies (nasihah), een van de meest fundamentele principes van onze religie.

Onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei in een hadith: **“De religie is nasihah** (oprecht advies).” Toen de metgezellen vroegen: “O Boodschapper van Allah! Aan wie (moet dit gegeven worden)?” antwoordde hij: **“Aan Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en alle moslims.”** (Muslim, Iman 95)

Onze geleerden hebben deze hadith beschouwd als een van de kernprincipes van de islam. Het woord “nasihah” betekent niet alleen advies geven. In het Arabisch betekent het ook oprechtheid, innerlijke zuiverheid, eerlijkheid en het wensen van het goede voor iedereen. Deze hadith leert ons dus het volgende: **“De islam is oprechtheid tegenover Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de rechtmatige leiders van de moslims en alle moslims.”** Oprechtheid betekent hier: een pure, onbaatzuchtige, oprechte en hartelijke liefde, respect en toewijding.

Eerwaarde moslims!

Oprechtheid tegenover Allah betekent: in Hem geloven met heel het hart, de aanbidding uitsluitend verrichten om Zijn welbehagen te verkrijgen en je zonder aarzeling onderwerpen aan Zijn geboden. Een oprechte dienaar zoekt in al zijn daden en in elk aspect van zijn leven alleen de tevredenheid van Allah.

Oprechtheid tegenover de Koran betekent: hem lezen, zijn voorschriften volgen en hem als leidraad in ons leven nemen. De Koran is niet slechts een boek dat gelezen wordt, maar een levenswijze die geleefd moet worden.

Oprechtheid tegenover de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) betekent: zijn soenna volgen, zijn karakter navolgen en niet afwijken van het pad dat hij heeft getoond.

Beste gelovigen!

In de hadith wordt ons ook opgedragen om oprecht te zijn tegenover de leiders van de moslims en alle moslims. Oprechtheid tegenover leiders betekent: hen gehoorzamen zolang zij rechtvaardig en rechtmatig handelen, en hen ondersteunen voor de orde en eenheid van de samenleving.

Als er echter fouten worden gezien, is het een vereiste van oprechtheid om hen zonder roddel of onrust, maar met goede intentie en een gepaste manier, eerlijk te waarschuwen en het goede te gebieden en het slechte te verbieden.

Oprechtheid tegenover alle moslims betekent: het goede voor hen wensen, de rechten van broederschap respecteren en afstand nemen van slechte eigenschappen zoals intriges, bedrog, jaloezie, haat en misleiding. Een oprechte gelovige helpt de behoeftigen, leeft mee met het verdriet van zijn broeder, vermijdt het kwetsen van harten, zoekt niet naar fouten en probeert tekortkomingen te bedekken. Want een gelovige weet: de gelovige is de broeder van de gelovige.

Eerwaarde moslims!

Ware geloof vereist oprechtheid. Een oprechte gelovige liegt niet, bedriegt mensen niet en gebruikt religie of heilige waarden niet voor eigen voordeel. Helaas ervaren wij als moslims soms zwakte in oprechtheid tegenover elkaar. Soms komen onze woorden niet overeen met ons hart. Soms wijken we af van de waarheid uit eigenbelang. Terwijl een gelovige juist bekend moet staan om zijn eerlijkheid, betrouwbaarheid en oprechtheid. Onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) stond al op jonge leeftijd bekend als **“al-Amīn”**, de betrouwbare.

Beste gelovigen!

Laten we niet vergeten: waar geen oprechtheid is, verdwijnt vertrouwen, verzwakt broederschap en raakt de vrede in de samenleving verstoord. Oprechtheid daarentegen verenigt harten, versterkt broederschap en schept vertrouwen in de samenleving.

Laten we daarom onze harten zuiveren van haat, schijnheiligheid en uiterlijk vertoon. Laten we ons geloof versterken met oprechtheid. Laten we oprecht en eerlijk zijn tegenover Allah, Zijn Boek, Zijn Profeet, onze leiders en alle gelovigen.

Ik sluit mijn preek af met de volgende gezegende hadith van onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): **“Allah kijkt niet naar jullie uiterlijk en jullie bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten en jullie daden.”** (Muslim)