

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ  
وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ  
لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

وقال النبي ﷺ: طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيصَةٌ عَلَى  
كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

### Beste gelovigen!

Kennis is een kostbare schat. Het is een geschenk van Allah, een licht in de duisternis, een bron die nooit opdroogt, en het fundament van het geloof.

Niemand kann iets liefhebben of een mening vormen over iets waarover hij geen kennis heeft.

Onze Verheven Heer zegt in de Edele Koran: **„Zeg: Zijn degenen die weten gelijk aan degenen die niet weten?“ Alleen zij die verstand hebben, denken na.**“ (Ez-Zoemer, 9)

Deze vers benadrukt zowel de waarde van kennis en geleerden als de noodzaak om kennis te verwerven.

Onze Profeet ﷺ zei: **„Het wijze woord is het verloren goed van de gelovige. Waar hij het ook vindt: hij heeft het volste recht om het te nemen!“** (Et-Tirmidhie, 2687)

Hiermee bedoelde hij dat kennis iets is dat men te allen tijde en op alle plaatsen moet leren.

De mens is de ontvanger van de goddelijke boodschap en van kennis. Hiertoe gaf Allah de Verhevene hem het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, juist en onjuist, mooi en lelijk, en nuttig en schadelijk. Will de moslim zijn geluk in deze wereld en het hiernamaals bereiken, dan moet hij die kennis verwerven die nodig is om zijn geloof, zijn aanbidding en zijn hart te beschermen.

### Beste gemeenschap!

De Profeet ﷺ zei: **„Het vergaren van kennis is de plicht van iedere moslim!“** (Ibn Maadjeh, 224)

Het is de plicht van iedere gelovige om de noodzakelijke kennis op het gebied van rechts- en geloofsleer te verwerven. Want zonder kennis kunnen we de essentie van de islam niet begrijpen, noch kunnen we onze aanbidding met bewustzijn en nederigheid uitvoeren, noch kunnen we ons geloof volmaken en ons hart beschermen.

Hiervoor moeten we de relevante Ilmihal-boeken lezen en de geleerden raadplegen wanneer we iets niet weten. Want in de Edele Koran staat: **„Vraagt het aan de mensen van kennis, als jullie het niet weten!“** (En-Nehl, 43)

In de Ilmihal-boeken zijn de voorschriften van de rechtsleer, de geloofsleer en de karaktervorming samengevat, die elke moslim moet kennen. Iedereen zou deze kennis moeten verwerven en zijn leven daarop moeten baseren.

### Beste broeders!

Men zou zijn kennis bij de geleerden moeten verwerven. Want onze Profeet ﷺ bevorderde kennis en verzette zich tegen onwetendheid en zei hierover: **„Allah de Verhevene ontnemt de mensen niet ineens hun kennis [...], maar Hij neemt het stukje bij beetje weg door de geleerden weg te nemen. Iedere keer dat een geleerde deze wereld verlaat, verdwijnt er een deel van de kennis met hem. Dit gaat door totdat alleen de leiders van de onwetenden overblijven. Wanneer men hen om een rechtsuitspraak vraagt, spreken zij die uit zonder de vereiste kennis – zij dwalen zelf en leiden anderen op een dwaalspoor.“** (El-Boekharie: El-Ilm: 34)

Laten we nooit vergeten dat kennis een middel is dat ons behoedt voor dwaling en ons dichter bij Allah de Verhevene brengt. Moge onze Heer ons een leven laten leiden in het licht van kennis!

Laten we onze khoetbah afsluiten met het volgende smeekgebed van de Profeet ﷺ: **„O Allah! Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen kennis die niets oplevert, tegen een hart dat niet vreest, tegen een smeekgebed dat niet verhoord wordt, en tegen een nefs die nooit genoeg heeft!“** (En-Nesaa'i, 5470)