

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ

خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُوْتِمِنَ

خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

Beste gelovigen!

De preek van vandaag gaat over betrouwbaarheid en oprechtheid.

De Heer van alle werelden zegt in de Nobele Koran over de aard van de gelovigen: **"Degenen die oprecht trouw zijn aan datgene wat hun toegewezen is en aan hun verbond."** (Moeminoen, 8)

Onze Profeet (Sallallahu aleyhi we sellem) zei: **"De moslim is degene voor wiens hand en tong andere moslims veilig zijn."** (Boekhari, Imaan)

Een moslim is eerlijk, betrouwbaar en schaadt anderen niet. Slechte eigenschappen zoals liegen, het niet nakomen van afspraken of het misbruiken van toevertrouwd bezit, passen niet bij zijn geloof. Deze eigenschappen zijn juist tekenen van hypocrisie.

Hypocrisie houdt in dat iemands uiterlijke gedrag niet overeenkomt met zijn innerlijke toestand. Onze Profeet (Sallallahoe áleihi we sellem) zei hierover: **"Wie over de volgende vier eigenschappen beschikt, is een pure hypocriet. En wie één van deze eigenschappen heeft, bezit een eigenschap van hypocrisie, totdat hij die opgeeft:**

• Wanneer hem iets wordt toevertrouwd, misbruikt hij het.

• Wanneer hij spreekt, liegt hij.

• Wanneer hij een overeenkomst sluit, verbreekt hij die.

• **Wanneer hij ruzie maakt, overschrijdt hij de grenzen."** (Boekhari, Iman, 24)

Daarom moeten betrouwbaarheid en eerlijkheid voor de moslim in alle levenssituaties vooropstaan.

Onze Profeet (Sallallahoe áleyhi we sellem) stond algemeen bekend als *"de Betrouwbare"* (El-Emin). Men kon altijd vertrouwen op de oprechtheid van zijn woorden en daden. Dit gedrag verlangde hij ook van ons, toen hij zei: **"De moslim is degene voor wiens hand en tong andere moslims veilig zijn."** (Boekhari, Iman 4)

Betrouwbaarheid bestaat niet alleen uit eerlijkheid in woorden, maar ook uit oprechtheid in daden. Een moslim moet zijn woord houden, zijn beloften nakomen en de waarheid spreken. Liegen, beloften verbreken of doen alsof je iets bedoelt terwijl dat niet zo is, is onverenigbaar met het geloof van een moslim.

Beste broeders!

Onze religie beveelt ons betrouwbaarheid en eerlijkheid tegenover onze burens, echtgenoten, collega's en medemensen. Onze burens moeten ons kunnen vertrouwen, en wij dienen hun rechten altijd te respecteren.

Het huwelijk is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Daarom moeten echtgenoten loyaal zijn aan elkaar en elkaar niet verraden.

Ook in het zakenleven staan eerlijkheid en vertrouwen centraal. Het is *haram* om in de handel te liegen, te bedriegen en te misleiden.

Liegen, hypocrisie en vertrouwensbreuk zijn eigenschappen die niet passen bij de islam.

We willen onze preek afsluiten met het volgende Koranvers: **"En vermeng de Waarheid niet met de leugen, en verberg de Waarheid ook niet terwijl jullie (de Waarheid) kennen."** (El-Baqarah, 42)