

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ».

فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ قُوبُهُ حَسَنًا، وَتَعْلُهُ حَسَنَةً، فَقَالَ: «إِنَّ

اللَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبَرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَعَمَاطُ النَّاسِ

Beste gelovigen,

De preek van vandaag gaat over hoogmoed, een eigenschap die onze spirituele groei belemmert, en over nederigheid, die ons juist helpt om dichter bij Allah te komen.

Hoogmoed, ofwel kibr, betekent dat je jezelf overschat en denkt dat je beter bent dan anderen. Nederigheid daarentegen houdt in dat je je eigen zwakheid erkent en je overgeeft aan de Almachtige Allah. Allah waarschuwt ons in de Koran tegen hoogmoed met de volgende woorden: „**En loop niet hoogmoedig op de aarde. Waarlijk, jullie kunnen de aarde niet doen splijten en niet de hoogte van een berg bereiken.**“ (Israa, 37)

Onze Profeet (vrede zij met hem) noemde hoogmoed een vernietigende eigenschap en zei: **“Wie ook maar een greintje hoogmoed in zijn hart heeft, zal het Paradijs niet binnengaan.”** Toen iemand hem vroeg of het dragen van mooie kleding en schoenen ook hoogmoed is, antwoordde hij: **“Allah is mooi en houdt van schoonheid. Hoogmoed betekent dat je de waarheid afwijst en op anderen neerkijkt.”** (Moeslim, Iman, 147)

Beste broeders en zusters,

Hoogmoed leidt er niet alleen toe dat je anderen minacht, maar ook dat je je tegen Allah verzet. Denk aan Iblies, die weigerde om zich voor Adam (vrede zij met hem) neer te buigen. Zijn hoogmoed leidde tot zijn eeuwige verdoemenis. Wie eer en aanzien zoekt door hoogmoed, zal uiteindelijk alleen maar vernedering vinden.

Er is echter één situatie waarin hoogmoed toegestaan is, zelfs aanbevolen: wanneer je een

hoogmoedig persoon confronteert met zijn gedrag. De Profeet (vrede zij met hem) leerde ons dat we tegen hoogmoedigen op moeten treden, zodat ze inzien hoe lelijk hun houding is. Als je hen met nederigheid benadert, worden ze vaak alleen maar arroganter.

Nederigheid is de mooiste manier om je overgave aan Allah te tonen. Onze Profeet (vrede zij met hem) was het beste voorbeeld van nederigheid. Hij leefde bescheiden, voelde zich nooit beter dan anderen en zei: **“Wie zich voor Allah nederig gedraagt, zal door Allah verhoogd worden. Maar wie hoogmoedig is, zal door Allah vernederd worden.”** (Moeslim, Birr, 69)

Beste moslims,

Nederigheid versterkt onze band met andere mensen. Mensen houden van bescheidenheid en hebben een afkeer van arrogantie. We zijn allemaal uit aarde geschapen en keren op een dag terug naar diezelfde aarde. Dit besef helpt ons om nederig te blijven en ver weg te blijven van hoogmoed. Allah zegt in de Koran: **“En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die nederig en kalm over de aarde lopen, en als de dwazen hen aanspreken antwoorden zij met milde woorden of vriendelijkheid.”** (Foerqaan, 63)

Laten we afsluiten met een vers uit de Koran: **“Ik zal degenen die arrogant op aarde zijn van Mijn Koranverzen laten afkeren. Zelfs als zij alle Tekenen zien, zullen zij daarin niet geloven. En als zij de juiste manier zien, zullen zij dat niet als manier aannemen, maar zij zullen de verkeerde manier zien en die aannemen omdat zij Onze Tekenen verwerpen en achteloos zijn. (om) daarvan (een les te leren)”** (A'raf, 146)