

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ .

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ . وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

وقال النبي ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Muhterem Müminler!

Bugünkü hutbemizin konusu haset hakkında olacaktır.

Haset, bir kişinin sahip olduğu maddi ve manevi nimetleri kıskanarak ondan alınmasını ve kendine verilmesini istemek anlamına gelir; bu durum, büyük günahlardan biridir ve nefsanî hastalıkların en çirkin ve tehlikeli olanlarından.

Gıpta, Müslüman kardeşinde bulunan maddi ve manevi nimetlere imrenerek, samimi bir niyetle bu özelliklerin kendisinde de olmasını arzulamak anlamına gelir ve bu tutum caizdir.

Haset, Allah Teâlâ'nın takdirine gizli bir itirazdır. Başkasına daha çok veya güzelini vermesine kızgınlıktır. Halbuki mülkün sahibi O'dur.

Kuranı kerimde rabbimiz buyurur ki: **Habibim! De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadırsın.** (Âl-i İmrân. 26)

Kıskanç insan, başka bir insanın kendinden iyi giyinmesini, iyi yaşamasını hazmedemez. Daha kötüsü, onun başına gelen fenalıklara sevinir.

Haset, insanı kibirli hale getirir; bu nedenle o kişinin doğru sözlerini ve nasihatlerini reddeder, ondan bir şey öğrenmek istemez. Kendisinden üstün olduğunu bilse de ona karşı kibirlenir. İmam-ı Gazali hazretleri, "Bütün kötülüklerin kaynağı üçtür: haset, riya ve ucuş" demiştir.

İnat, doğruyu kabul etmemek anlamına gelir ve karşımızdakini aşağı görmek, nefret veya haset gibi nedenlerden kaynaklanır. Hakkı, düşmanımız bile söylese kabul etmeliyiz. Peygamber efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, **"Allah'ın en sevmediği kimse, hakkı kabul etmemek için inat gösterendir."** (Buhari)

Kıymetli kardeşlerim,

Hasetin sebepleri: Düşmanlık, çekememe, kibir, maksat ve gayesine ulaşamama korkusu, lider olma sevdası, kötü ahlak, yetersizlik hissi, güvensizlik, başarı korkusu ve empati eksikliği gibi nefsanî batıl sıfat ve düşüncelerden kaynaklanır.

Haset duygusunu besleyen en büyük etkenlerden biri şükürsüzlüktür. Allah Teâlâ, Kuranı Kerim'de **"Eğer şükrederseniz, nimetimi artırırım."** (İbrahim,7) buyurur. Sahip olduğumuza kanaat etmek, Kadere teslimiyet ve şükür kalbimizi haset duygusundan korur.

Şu halde haset, hakkı tasdik etmeye engel olan bir perdedir. O perde kalbe inerse hakikati idrak ve tasdik kabiliyeti elden gider. Haset sahibi tehlikelidir. Kıskandığı kişinin zarar görmesi için cabalar durur. Haksızlık, gıybet, iftira, yalan gibi nice günahlara sürüklenir. Ancak yine de Rabbul aleminin takdirinin önüne geçemez. Elinde kalan tek şey ağır bir hesap ve acı bir azaptır.

Hutbemi Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifi ile bitiriyorum: **"Sakın haset etmeyin, çünkü ateş odunu yiyip bitirdiği gibi, haset de salih amelleri yer bitirir."** (Ebu Davud)