

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

وقال النبي ﷺ : أَعْدُ عَالِمًا , أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُجِبًّا , وَلَا

تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ

Kære troende,

Dagens Khutba omhandler en af de største farer for menneskeheden: uvidenhed og dens skader. Uvidenhed er manglen på tilstrækkelig viden om et emne, eller at have forkerte oplysninger. Uvidenhed er alt det, der står i kontrast til viden, visdom og etik. Mennesket har pligt til at lære det, det ikke ved.

Koranen og Hadithen advarer ofte om uvidenhedens skader. Gud siger, ”**Mennesket, der er udstyret med talenter, men som ikke lever op til den tillid, der er givet det, er både tyrannisk og uvidende**” (Ahzâb, 72).

Uvidenhed er ikke kun mangel på viden; det er også at forsømme visdom og etik. Profeten Muhammad (fred være med ham) sagde til dem, der opførte sig uvidende over for en fastende person, at de skulle minde den fastende om hans tilstand (Ibn Mâce). Dette viser, at uvidenhed strækker sig ud over blot viden; det indebærer også behovet for at undgå stolthed, vrede og begær.

Ærbære brødre ,

Uvidenhed kan opdeles i to typer. Den første er "simpel uvidenhed ", hvilket betyder, at man erkender, at man ikke ved noget og derfor har pligt til at lære. Den anden er " kompleks uvidenhed ", hvor man ikke erkender sin egen uvidenhed, men fejlagtigt tror, at man allerede ved det, man skal vide. Denne form for uvidenhed forhindrer individet i at anerkende behovet for viden og visdom.

Gud siger i Koranen: " **De vender sig bort, når de hører tomme ord, og siger: 'Det, vi gør, er for**

**os, og det, I gør, er for jer. Vi ønsker kun velstand og fred for jer. Vi har intet at gøre med de uvidende "** (Kasas, 55). Denne ayah viser, hvordan uvidenhed påvirker både individet og samfundet.

Uvidenhedens skader kan sammenfattes i tre hovedpunkter:

**Individuelle skader:** Uvidenhed forhindrer individet i at træffe de rette beslutninger, hvilket fører til tab i både denne verden og i det næste.

**Samfundsmæssige skader:** Udbredt uvidenhed fører til uretfærdighed, fjendskab og kaos. Manglende uddannelse og moral skaber mistillid og ufred i samfundet.

**Åndelige skader:** Uvidenhed giver plads til falske overbevisninger og kan ødelægge folks liv i både denne verden og den næste.

At bekæmpe uvidenhed kræver uddannelse. Som familier, uddannelsesinstitutioner og samfund skal vi først oplyse os selv og derefter vores børn med viden og etik.

Jeg afslutter prædikenen med en Hadith fra Profeten: "**Vær enten en lærd, en elev, en lytter eller en, der elsker disse, men vær ikke den femte, for da vil du gå til grunde.**" (Taberani)