

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ

وقال النبي ﷺ: الإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً،

فَأَفْضَلُهَا قَوْلٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِطَاةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ،

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

tutundurur. Ancak, insanı küfre ve batıla sürükleyen her şey, birer Tağuttur ve bunlardan kaçınmak, bizlere farzdır. Allah, bizleri zulmetten nuruna çıkarırken, o batıl ehli tâgutlar kâfirleri nurdan zulmete sürükler ve karanlıklar içinde bırakır.

Özellikle içinde bulunduğumuz zaman dilimi ve coğrafya, bizlere imanımıza daha çok dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Günümüzde, dinimize ve İslam'a aykırı birçok yanlış düşünce ve uygulama hızla yayılmaktadır. Alimlerimiz, bizleri sürekli olarak uyarmaktalar. İslam'a girmekte zorlama yoktur, fakat hak ile batıl arasındaki fark, son derece net bir şekilde belirlenmiştir.

İmamı rabbani Hz. buyurur ki: Müslümanların birinci vazifesi, itikadı düzeltmektir. Ehli-i sünnet vel-cemaat âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak inanmaları lazımdır.

Peygamber efendimiz aleyhisselam buyurur ki: **“İman yetmiş küsür şubedir. En yükseği, kelimeyi tevhittir. en aşağısı ise insanlara eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir şubedir”** (Müslim, İmân 58. Buhari, imân, 3)

Muhteremler! kelimeyi tevhidin diğer bir adı da “nefyu – ispat” tır. İman tevhittir, hakikati ve ilk şartı “لا” dır. Yani kişi önce tüm sahte ilahları, putları, küfür ve batılları inkâr ve reddetmeli ardından hakkı ispat ve kabul etmelidir.

Değerli Kardeşlerim!

Unutmayalım ki iman, kalpten inanmakla, dille söylemekle ve amellerle hayat bulur. Her birimiz, imanımıza zarar verebilecek her türlü batıl inanç ve fiillerden sakınmalı, yalnızca Allah talanın emirlerine ve Resul'ünün sünnetine sarılmalıyız.

Muhterem Müminler!

Bugünkü hutbemizin konusu imanımızı korumanın, doğru bir akideye sahip olmanın ve İslam'ı en doğru şekilde yaşamaya gayret etmenin önemi hakkında olacaktır.

Dinimiz, sağlam bir inanç ve doğru bir itikat üzerine bina edilmiştir. Müslüman, ilk olarak inancını sağlamlaştırması, imanına zarar veren her türlü söz ve davranıştan sakınmalıdır. Zira iman, kalp ile tasdik edilip, dil ile ikrar edilir ve bu amellerle pekiştirilir.

Ahir zamanda bizler büyük bir fitne ve küfür ortamının içindeyiz. Bu ateşten ancak Ehli Sünnet akidesiyle, doğru bir inançla çıkabiliriz. Ehli Sünnet, bizlere sağlam bir iman, doğru bir akide, batıldan uzak durma ve İslam'ı doğru yaşama yolunu gösterir. Dolayısıyla her zaman Ehli Sünnet çizgisini takip etmek, inancımızı korumak ve yanlışlardan kaçınmak bizim için çok büyük bir sorumluluktur.

Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyuruyor: **“Andolsun ki biz her ümmete, “Allah'a kulluk edin, -sahte tanrılar ve batıl olan- taguttan uzak durun” diyen bir Peygamber gönderdik. Allah, bu ümmetlerden bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Yeryüzünü dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonlarının nasıl olduğunu görün.** (Nahl, 36)

Muhteremler!

İmanımızın temeli, önce batılı ve küfrü reddetmek, sonra hakka inanmak üzerinedir. Allah'a iman etmek, bu dünyada ve ahirette insanı sapsağlam bir kulpa

06.12.2024 “İmanı Muhafaza”