

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

وقال النبي ﷺ : لا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ

## Kære Muslimer!

Dagens Khutba vil omhandle om taknemmelighed.

Taknemmelighed er at anerkende den gode gerning, som den, der giver velsignelser, har gjort, og at vise respekt og taknemmelighed over for ham. Dets modsætning er utaknemmelighed. Mennesket kan enten være en af dem, der takker for de utallige gaver, som sin Herre har givet, eller også kan det, ved at miste interessen for det, det allerede har, begære mere og endda misunde andre for det, de ejer, og derved udvise utaknemmelighed. Mennesket befinder sig altid i en af disse to tilstande.

Allah s.w.t siger i Koranen: "**Og da sagde jeres Herre: 'Hvis I takker, vil Jeg bestemt give jer mere; men hvis I er utaknemmelige, er Mit straf meget streng.'**" (Ibrahim 7)

Når man lever i en hav af velsignelser, bør man ikke gøre oprør mod de vanskeligheder og prøvelser, man møder, og ikke udvise utaknemmelighed. Lad os huske, at med tålmodighed og accept kan mange prøvelser og sorger blive til gaver og velsignelser. Mennesket bør undgå den vane, hvor man konstant klager og aldrig er tilfreds.

Vores elskede Profet, s.a.v, siger: "**Den, der spiser og takker, får belønning som den, der faster og udholder.**" (Tirmizi, Kiyame 43)

Taknemmelighed nævnes sammen med tro og guddommelig hukommelse i mange vers. En af de store fra Sahaba, Ibn Mas'ud r.a ,sagde: "**Taknemmelighed er halvdelen af troen.**"

Således er taknemmelighed en søjle, der styrker troen, og en dør, der åbner sig for guddommelig hukommelse.

Vores lærde siger, at man altid skal være taknemmelig for troens velsignelse. Derudover peger vers i Koranen også på, at der skal vises taknemmelighed for, at vores elskede Profet, s.a.v, blev sendt som en barmhjertighed og vejleder. For i denne verden er den største gave troen, og vejen til denne tro er gennem vores elskede Profet, s.a.v.

## Ærbare Muslimer!

At forblive på den rette vej i troen er en form for taknemmelighed. At fortsætte med at dyrke bønner er en form for taknemmelighed. De fysiske former for tilbedelse, uanset om man er sund eller syg, er en taknemmelighed over for kroppens gave. At være taknemmelig med sin formue indebærer at bruge den i overensstemmelse med Allahs velbehag og give til andre. Mennesket bør stræbe efter at udtrykke sin taknemmelighed for alle former for velsignelse, både synlige og usynlige.

Det er også nødvendigt at se på verdens gaver og andres tilstande og udvise taknemmelighed. På denne måde er taknemmelighed også en form for refleksion, der får mennesket til at være opmærksom på sin egen tilstand, omgivelserne, mennesker og hændelser.

Jeg afslutter min khutbah med denne : "**Hvorfor skulle Allah straffe jer, hvis I er taknemmelige og tror? Allah er den, der belønner taknemmelighed og kender alt.**" (Nisa 147)