

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  
فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي  
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ

وقال النبي ﷺ: الإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً،  
فَأَفْضَلُهَا قَوْلٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِطَاةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ،  
وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

## Beste Gelovige

De khoetbah van vandaag zal gaan over het belang van het beschermen van ons geloof, het vasthouden aan de juiste geloofsovertuiging, en het streven om de islam op de meest authentieke manier te beleven.

Onze religie is gebaseerd op een stevig geloof en een correcte begrip. Een moslim moet allereerst zijn of haar geloof versterken en iedere uitspraak of handeling vermijden die het kan schaden. Geloof wordt immers bevestigd door het hart, uitgesproken met de tong en versterkt door daden.

We bevinden ons in een tijd van grote beproevingen en ongeloof. Alleen met de geloofsovertuiging van Ahlus Sunnah en een correcte overtuiging kunnen we ons uit deze vuurproef redden. Ahlus Sunnah wijst ons de weg naar een stevig geloof, een juiste geloofsovertuiging, het vermijden van onwaarheden en het correct beleven van de islam. Daarom rust op ons de grote verantwoordelijkheid om altijd het pad van Ahlus Sunnah te volgen, ons geloof te beschermen en fouten te vermijden.

Allah de Almachtige zegt in de Koran:

***En waarlijk, Wij hebben naar iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (verkundigend): "Aanbidt alleen Allah en vermijdt degene die overschrijdt. En er zijn er onder hen die Allah geleid heeft en sommigen waarvoor de dwaling gerechtvaardigd was. Reis dus door het land en zie wat het einde was van***

***degenen die (de Waarheid) ontkenden.*** (En-Nehl 16:36)

## Beste Broeders

De basis van ons geloof begint met het afwijzen van valsheid en ongeloof, en vervolgens het geloven in de waarheid. Geloof in Allah geeft een mens een stevig fundament in zowel dit leven als het hiernamaals. Echter, alles wat een mens naar ongeloof en valsheid leidt, is een Taghoet, en het is onze plicht om deze te vermijden. Terwijl Allah ons uit de duisternis naar Zijn licht leidt, slepen de misleide Taghoet de ongelovigen van het licht naar de duisternis en laten hen achter in obscuriteit.

De tijd waarin we leven en de regio waarin we ons bevinden, tonen ons dat we nog meer aandacht moeten schenken aan ons geloof. Tegenwoordig verspreiden vele verkeerde gedachten en praktijken die in strijd zijn met onze religie en de islam zich razendsnel. Onze geleerden waarschuwen ons voortdurend. Er is geen dwang in religie, maar het verschil tussen waarheid en valsheid is duidelijk gemaakt.

De Profeet ﷺ zei:

***"Het geloof heeft meer dan zeventig takken. De hoogste is het verklaren dat er geen god is behalve Allah, en de laagste is het verwijderen van iets schadelijks op de weg. En schaamte (haya) is een tak van geloof."*** (Moeslim, Iman 58; Buoekhari, Iman 3)

## Beste Broeders

Bedenk dat het geloof tot leven komt door te geloven met het hart, het uit te spreken met de tong en ernaar te handelen. Ieder van ons moet valse overtuigingen en handelingen die ons geloof kunnen schaden vermijden, en we moeten ons vasthouden aan de geboden van Allah ﷻ en de Soennah van Zijn Boodschapper ﷺ.